

Til Jens min dejlige mand



~ i anledning af vores sølvbryllupsfest.

Skt. Hans aften d. 23 juni 2007



Mel. Pigerne fra Småland....

25 år er gået – over min forstand
jeg sidder her og ved min side, er den samme mand.
På rådhuset i Holsted, da vi gav hinanden Ja-
i 1982 er tiden fløjet siden da???

Ja for med OLKJÆR er der leben, han har sans for mange ting,
en middag han kreerer så let som ingenting,
formandsposter, lærergerning og lidt whisky og lidt vin,
så er OLKJÆR i sit es – yes og vi får et dejligt grin.



Juni 2007

A 38 du skal ha' hver årle morgenstund,
med havremix og kaffetår du er et sa' lig fund.
"Avisen" i vort TV- dagens første af sin art,
og klokken den er bare syv, det er din morgenstart.
For du vil vide hver en nyhed, både ind og udenlands,
politisk set der har du jo den "rigtig" observans.
Information du læser flittig i, i over 30 år,
samt tykke bøger – jo du viser du det hele når.

At du er "fed" som lærer, det sa'e Sara jo engang,
de andre børn i jeres skole, gav den sammen "sang".
Et Ja er Ja – et Nej er Nej, så ved de hvor du står,
og pædagogisk kan du leve der i mange år.
For du viser empati, er konsekvent og følger op -
cykelture, lejrskoler, tager' af sted i samlet trop,
der skal rettes, der skal læses, og som sensor du skal ud,
du og Carstens samarbejde, er til højeste bud.



Juni 2007



Tjekket 2005

At haven er dit hovedbrud, da ukrudt breder sig,
men græsset der bli'r slået tit, for du er ikke bleg.
Terrassen den blir' fejlet, ja og seng'ne sættes ud,
vi sover under stjernerne, når som'ren den står brud.
Og vi sover helt fantastisk i det klare måneskin -
og det gør slet ikke noget, at du slår en "lille vind"
her er tem'lig højt til loftet, ja her er så fyldt med luft,
så det skader jo slet ikke med en lille "Olkjær duft".

Sol og sommer elsker du, på Tunø, Als med mer',
om vinteren du står på ski, i lande hvor der sner.
Og livets rejse vi var på i som'ren sidste år,
at Mexico er helt fantastisk – rejsemål vi når.
For at rejse er at leve, jo det er vi sammen om,
og med skønne venner næste år – ja turen går til Rom.
Fine vine de skal smages og kulturerne beses,
rejsemål det er der nok af, ja jeg tror vi har en snes.



Mexico 2006



Solskrænts formand er du jo, ved vores sommerhus – en lille perle der vi har, hvor havet det gir` sus, for sol og måne – stjernerne der har du jo forstand om det du holder foredrag for ”Gud og hver en mand”. Og lidt fiskeri fra stranden, mon en fisk den bider på? eller er det kun det skidt og tang, du helt fra bunden få? men pyt med det, så køber du blot fisk fra båd i Hørup Hav – og steger dem på panden, lig`så gyldne som rav.

Badminton og tennis – ja til det du er en knag, at slå dig tæt på stregen, ak ja er en vansk`lig sag. For ganske vist så har du jo de flotteste ben – men arme – overkroppen de er stærke li`som sten. Og du cykler som en galning, helst med skoletaske på, du har altid nok at gøre, der er meget du skal nå – der er møder, der er klubber, indkøb, smagning af lidt vin, men hvor er jeg altså lyk`lig, at om natten er du min.



Et fad du nu har fået, her med sommerfugle på, insekterne du elsker – både gul og hvid og blå. Hvert år på sommerferie på Tunøs skønne eng – du løber rundt studerer ”fugle” i din ”himmelseng”. Og kan du lokke mig på ”studiet”, ja så er du altså fin – for du glemme alt om sommerfugle, til jeg bliver din, sådan er det nu med OLKJÆR - ja det hører aldrig op, han er ”fit for fight”, ungdommelig og fysisk helt i top.

I påsken tænk så blev vi altså standset i en by – og du blev kommanderet ud og var vist sån` lidt sky – for Farfar – Nelly de var med, de så, hvad du nu fik et klip i kørekortet, og en hilsen EJ på check. Og du kører altid ordnt`lig det var blot den ene gang, men ih hvor blev du stille, du var ikke til Can-Can – tænkte på at gode vine, de på vinger fløj afsted, og at pengene dertil de fløj i statskassen ned.



POLITI

PAS PÅ KØREKORTET

Den 1. september 2005 træder to ændringer af Færdselsloven i kraft:

KLIPPEKORTET
og
STRENGERE STRAFFE FOR SPRITKØRSEL



Min sølvergom, hvor er det skønt, hvad vi to sammen har,
to skønne pir' - og vi er også svigermor og -far.
Sanne - Sara - Martin - Dennis, bedste som vi ved,
dog slås de li' på stregen, af en kæmpe kærlighed.
Og det er GUSTAV - skønne unge, er vidunderlig som få,
han kan bare få vor' hjerte til en ekstra gang at slå,
og når vi alle så er samlet, i en sagelig søndagsstund,
så sørger du jo for, at mættet bliver hver en mund.



Nu visen altså slutte må, den er jo alt for lang
men jeg kan altså blive ved, at prise dig i sang.
Jeg takker dig for mange år, for kys og knus hver dag,
at leve under tag med dig, det er til stort behag.
Ja jeg håber vi har helbred, og er fyldt med energi,
så vi snupper 25 år, indtil vi går i "hi"-
vi skal rejse, vi skal nyde, livet det er skabt for os,-
men nu hylder vi dig, og vi giver stemmerne los.

Kærligst din kone Lone



