

Fødselsdagssang til Rie den 12. februar 2006

(Melodi: Jeg er en af Bakkens sangerinder ...)

Rie runder pluds'lig trende snese -
en parantese
at fylde trese
Når man tænker på at vores diva
har fyret liv a'
fra hun blev født
Rie har sin egen rå kulturkanon
med øj'blik'lig eksplosion
Hvis nogen prøver på at trampe andre men'sker ned
eller fylde os med blær
så er der ikke no'ed, der hedder Kunstnere for fred,
så' det frem med flammesværd
Se Rie gå i luften så det sprutter
med dobbelt salt'mortale og badut
Nej, det er mer' en fjorten hundeputter,
når kanonen gi'r salut

Rie er den mest utrolig' kvinde,
Som man kan finde
for hun er binde-
gal med at forbedre denne verden
og lindre smerten
for svage folk
Uretfærdighed er fjende nummer ét
(plus) Kapitalens blævrefedt
Hun drømmer om et samfund uden udbytning og plat
uden vold, tortur og flugt
Utopia er muligt, hvis vi bare prøver at
gøre livet frit og smukt
Og Rie går i spidsen for det gode
med fanen højt og halsen ganske krum
for vi skal dele livet på vor klode
sammen med fru Helium

Denne skallemækkende mimose
kan spille rose
såvel som pose-
dame i et broget repertoire
Hun kan forsvare
enhver figur
Li' fra Connie Knudsen til fru Plaskenskjold
(Glem så Flemming Enevold!)
Fru Helger tryller roller med uku'lig dødsforagt
på tribunen i sit skrud
og bruger af paletten – så er psyken farvelagt
som et magisk stjernesud
Hun yngler disse roller på en scene:
Irene, Marguerit' og Zappernar
Og når hun ikke spiller helt alene,
er hun stadigvæk en star

Men blandt Ries mange, mange roller
er den, vi holder
mest af, som volder
glæde, når vi mærker Ries varme
og åbne arme
som kammerat
Ingen går forgæves, hvis de er i nød
Ries hjælp er ægte rød
Vi hylder dig, du kære, med et gjaldende hurra
Lad os løfte vores glas
og vise vinen ære her på Ries fødselsdag
Skål for vores "Tresser-krads"
Må Rie leve længe i vor midte
og lyse op med humor og talent,
så alvor føder latter, der kan smitte,
med humørets flamme tændt

Rie længe leve!

Hans

