

Ved Radiotelegrafistforeningen af 1917's 100 års fødselsdag den
6.oktober 2017

Fejret den 7. oktober 2017



DEN DANSKE STATSTELEGRAF

TELEGRAM

Fra	Nr.	Ordantal	Indlev. dato	Kl.
København	1	269	6/10	08.00

Melodi: En sømand har sin enegang

På Nyborg Strand er flaget hejst
for RAF har budt til fest.
Vi mødes her med gnistegejst,
ja glad er hver en gæst.
Vi hylder vor forening RAF,
med glæde i vort sind,
et sekel gik – tænk hundred år,
med oftest gunstig vind.

Teknikken den har ændret sig,
for gnister er det trist,
på nøglen var det før en leg,
ja det er ganske vist.
Vi morsede med musisk hånd,
di-dare-dare-dit,
det var vort fælles arbejdsbånd,
vi mindes det skam tit.

...-./-./-./



Se RAF har klaret mange skær
igennem vores tid.
Og når det var uroligt vejr,
vi satte vores lid,
til vor forening, der tog fat,
og løste vort problem,
på plads blev alting hurtigt sat,
ja RAF var ikke sen.



RAF's veteranklub mødes tit
ja både høst og vår.
I Sundby Sejl med akvavit
og øl- vi frokost får.
Og skipperskrøner hører vi,
fra vores gnisteflok,
og det er aldrig til at si'
om de er sande nok.

RAF synger nu på sidste vers,
desværre er det sandt,
men da vi havde storhedstid,
vi mange sejre vandt.
Vi var en aktiv medlemsflok,
og spidsen var i top.
Og gennem årene der svandt,
der fik vi hyren op.

Nu vil vi hæve vore glas,
og hylde RAF i kor.
Hos dig der fandt vi vores plads,
du har sat gode spor.
Til lykke med de hundred år,
tak RAF , du gamle gnist,
om fremtiden vi ikke spår ,
den kommer nok til sidst.

73 Kate

TIL LYKKE RAF
HURRA HURRA HURRA

