

Fødselsdagssang til vores mor, der fylder 90 år

(Melodi: Katinka, Katinka, luk vinduet op ...)

Ja, Inger Elise, nu fylder du år
90 af de brede på bagen
Vi fejrer dig nu, og vi håber du får
en glædelig fest her på dagen
med sang og med taler og balfaldera
og skål for den gamle og trattrattera
for ellers så gider vi ikke ta' fra,
for her er det hyldest, det gælder

I Slagelse traf du den musklede Poul
Han slæbte på dritler og junger
Han spillede fløjte og spyede svovl
med ham fik du'n redefuld unger
Det krævede knofedt og hård disciplin
og spinke og spare og knatviolin
Men du klared' skær'ne og fandt melodi'n
skønt tonen ku' være lidt anstrengt

En slidstærk kaliber – sådan blev du skabt
af Anna og Karl Kristian Jensen
som eneste pige – ja, man tror det knapt
men sidenhen fulgte tendensen:
du drukned' i drenge hvorhen du end gik
Det myldred' med mandfolk, og tænk at du fik
en bunke af knajter, som du satte skik
på for at vi arted' os ord'ntligt

Kontormusen Inger blev Lise med is
Kiosken sku' passes med hjemmet
Hvordan kan fortrængte talenter befri's?
Fru Jacobsen var nok lidt hæmmet
Hun banked' med børsten og Hans fik en tur
med mel og med edd'ke, da Lise blev sur
og hist-op-og-herned og mer' i den dur
når livet bød på frustrationer

Hvordan ku' det hænde? Hvordan ku' det ske,
at drengene blev så forskellig'?
Og se dine børnebørn, der kan man se,
de også har forskelligt smæld i
for verden er mærk'lig og livet er kort
undtagen dit liv, som du ta'r som en sport
og selv om dit daglige liv ka' vær' hårdt,
så piver du aldrig af selvynk

Det gik som det gik, og det går som det går
Du klarer nok det sidste stykke
Du runder med lethed de hundrede år,
så derfor skal du ha' tillykke
på dagen som gerne må stå som en drøm
Glem "hvad tænker nabo'n" og "dyb understrøm"
vær kærlig og varsom og vågen og øm –
det ønsker vi alle af hjertet!

Inger Elise længe leve

Hans