

Dortes og Peders fødselsdag

Lørdag 22. april 2006 på Thors Mølle

Benny Andersen: Svantes lykkelige dag (Se hvilken morgenstund)

Nu er I blevet tres
Tænk, at det ikke ses
Undtagen på jeres hår
At tiden fortsat går
Lykken er ikke det værste, man har
Og om lidt er kaffen klar

Rejser med boligbyt
Det koster ik' en dyt
I går på mange museer
Indsnuser atmosfær'
Solen i syd har en varme så rar
Og om lidt er kaffen klar

Livet kan være svært
Det har vi alle lært
Men optimismen hos jer
Kolo-enorm den er
Glæden er ikke det værste, man har
Og om lidt er kaffen klar

Ja-nu-ar i Moskva
Kulde hver en'ste dag
Men når familien er nær
Er det det hele værd
Vica er ikke det værste, I har
Og om lidt er kaffen klar

Elsker teatertur
Og tidens lit'ratur
Maler akryl og ikon
Salget går helt kanon
Stor interesse for kunsten hun har
Og om lidt er kaffen klar

Dortes og Peders fødselsdag

Bidt af økonomi
Osse når han har fri
Studerer tilbudsavis
Køber til bedste pris
Selvom han ik' står og mangler den var(e)
Og om lidt er teen klar

Snakker med Mor hver dag
Følges til opera
Stor social indignation
Basis for diskussion
Af og til osse en bytur de ta'r
Og om lidt er kaffen klar

Cykeltur hjem fra job
Kondi'n er helt i top
Drivhus og have i flor
Neglene fyldt med jord
Bakker på piben, en gåtur han ta'r
Og om lidt er teen klar

Masser af gæstfrihed
Vennerne holder ved
Druer af god kvalitet
Aldrig af mad for lidt
Altid velkommen, vi føler os bar(e)
Og som regel er poolen klar

Nu skal I ha' hurra
Alt, hvad I ønsker jer,
Håber vi, at I må få
Det vil vi skåle på
Livet er ikke det værste man har
Og om lidt er kaffen klar

Da jeg skrev sangen på den melodi til min søsters og svogers 60+60 års fødselsdag for tre år siden, var det fordi min søster er vild med Benny Andersen og vild med kaffe. Hun er en rigtig kaffesøster. Da vi var 20 og 23 år og for første gang i Paris sammen, spændede jeg rundt for at se på Paris, mens hun hver anden time trængte til at sidde på en cafe og drikke kaffe. Det var der ikke mange unge, der gjorde i 1970!

Skæbnen ville, at hendes mand er ligeså meget inkarneret tedrikker. Det er helt ubeskriveligt, hvor meget te, han drikker hver dag. Enden blev selvfølgelig, at nogle af versene, der var tilegnet ham, måtte slutte med, at om lidt er teen klar. Jeg synes i øvrigt, at da jeg skrev sangen, var det nødvendigt, at sidste linje måtte slutte som den originale sang, bortset fra, at jeg var så fræk at erstatte kaffe med te i to vers og sørme med en pool i næstsidste vers. En vise, der er kendt af alle – og især kendt på afslutningen, som her – skal man være meget varsom med at lave helt om på.

Mit forhold til sangen er, at jeg gik til klassisk guitar på aftenskole i en del år. En af de sange, som jeg fik lært meget grundigt, var denne. Jeg elsker den vise, fordi den er ligefrem i sin fortælling, beskriver en banal daglig situation og oser af kærlighed til alt. Derfor så enkel og livsbekræftende. Jeg elsker min søster og svoger og har ønsket i denne vises ånd blot at beskrive dem som de mennesker, de er og med deres interesser. Hun er tidligere socialrådgiver, nu kunstmaler, han er økonom med grønne fingre, og barnebarnet bor i Moskva og hedder Vica.

Ann Bröchner