

Politisk parentes



Venstres hus- og hjerterum

Melodi: Når man ser det hele lidt fra oven ...

Når Danmarks skove falmer trindt om landet
og efterårets storme stunder til
og ingen mere gider gå på vandet
ved Hanstholm efter kuller eller sild
og Folketingets vise mænd og kvinder
får kramper af politisk abstinens
drager Venstre-folk i flok
op til Nordjylland en bloc
for at se det hele sådan lidt fra oven.

Her mødes så partiets skarpe hjerner,
men vi får osse lov at mødes med!
For Venstre er jo ikke bare stjerner
(hvad vælgerne desværre osse ved).
Men det er helt i tråd med folkets styre
og Danmarks riges grundlov si'r det klart:
At af folkets gennemsnit
dannes statens stærke kit
når man altså ser det sådan lidt fra oven.

For Winther og Bjørn Elmquist, selv Niels Anker
er gode nok, når altså de får lov!
Og Heiselberg - han gør sig mange tanker,
skønt Ivar si'r han gør det mest for sjov ...
Selv Sønderby, Jens Peter og de andre
ser faktisk ret så men'skelige ud.
Hov, der har vi Traberg Smidt!
Han kan kendes bredt og vidt
på de tre kasketters trippevals foroven ...

Jo, Venstre-folk på Tinge kan markere
sig bredt med individualitet!
Og det må så partiet respektere
(det er skam næsten også altid sket!)
Men når man også støtter en regering
er frihedstrængens snor til tider kort.
Så si'r Ivar: "Hold nu kæft!
I en liberal geschæft
styres frie kræfters spil nu bedst fra oven!"

Vi finder derfor let det fælles fodslag:
en stor og enig Venstre-flok i trit!
Vi gi'r i Pia Kjærsgaard kun en god dag
samt godt og vel i Auken og i Ritt!
Bestig de gamle Venstre-barrikader!
Forklar enhver om Venstres gode sag:
Den er nemlig ikke dum!
Vi har hjerte, vi har rum!
(Selv om Pia si'r, at Uffe er for hoven).

Bj.
EVIN BJØRNKJÆR
1988