

B Ø R N E V I S E N .

1.

Søskende jeg kender fem.
Der er stor fidus ved dem:
Ved hinandens side sat
trækker far dem fra i skat.

2.

NANNAN er, skønt yngst af år,
størst tyran, som blandt os går.
Styrer os med gråd og smil
- til vi gør, som NANNAN vil.

3.

LILLE NY er blevet stor,
løber rundt med hund i snor,
hun er stærk og glad og sjov,
følger sin egen teenage-lov.

4.

NILS er født til SUPERMAND
- ingen ting han ikke kan -
Han er moderat øjelyst -
søskende til ringe træst !

5.

Han er vågen, udadvendt
- dog dybsindig som skribent -
Han er bold, og han er køk,
Klaasens helt og skolens skrek.

6.

CLAUS han forsøger vidt omkring
- lommen fuld af sjældne ting -
Fjerne lende har han ker.
Fjerne tider står han nær.

7.

Hjælpsom, ridderlig som få
- stadig, pjattet ligeså -
altid CLAUS sig hævde kan;
Store barn - og lille mand!

8.

LOTTE hun er mild og kær,
hjælper moderligt enhver.
Helt fuldkommen er hun knap.
Tro mig, hun kan være skrap.

9.

Blink i øjet har hun få't,
det skal være godt for no'et.
Hele verden åbner sig
for dit milde kontraføj.

10.

RIKKE spiller på klaver,
synger opera med mer'.
Drengene fik hurtigt nok
både af Mozart og af Bartok.

11.

Hver en tryksæg har hun kær,
hun kan ikke la' den vær'.
Gutenberg har ej umsonst
lavet den kendte bogtrykkerkunst.

12.

Se, af barndoms opsede skud
livets blomster foldes ud.
Bør dog skærmes nogle år
endnu i farmands urtegård.

13.

Stakkels far JERONIMUS
liden fred har i sit hus.
Thi forgæves retter han
på den megen uforstand.

14.

Han i jeres alder, børn,
var en anderledes ørn:
Flittig, nøjsom, ordenedukt,
- aldrig der fandtes rift i hans buk!

15.

Dog på festens glade dag
skuer han med velbehag
barnemyldret i sit hjem:
Søskende jeg kender fem.

MAGDALONE.